

Lijster kids...

obs

de Lijster



leer wie jij kunt zijn

Judo door Jouad en Mert-Kadir en Melika

Alle groepen van 1 t/m 8 hadden judo. 3 t/m 8 hadden gym bij de bovenbouw gym en de Judoleraar heette Vincent en hij had de zwarte band. Elke maandag is er een judoles. De eerste judoles gingen we verschillende dingen doen, bijvoorbeeld proberen iemand goed vast te houden, zodat die iemand niet ontsnapt. De eerste les was vertrouwen, bijvoorbeeld als iemand drie keer op de schouder tikt dat je hem/haar vertrouwt en dat zij/hij je loslaat.



Judo 2 door Munira en Shahed

Alle groepen van 1 t/m 8 hebben judoles gekregen. We krijgen elke maandag een judoles, voor ongeveer 10 weken. 1 t/m 2 waren in de kleine gymzaal en 3 t/m 8 in de grote gymzaal. De gymleraar Vincent was heel aardig, we deden eerst een training en daarna 2 spelletjes. Bij het eerste spel mocht iemand voor doen en bij de 2e ook, het was super leuk. Iedereen kreeg een eigen judopak. De judoleraar was ook heel gezellig.



Cito door Nahawand en Justin

Na een tijdje hebben de groepen weer **de Cito** toetsen. Groep 8 had 4 delen, terwijl de rest 3 delen hadden. Groep acht had ook een rekenmachine bij deel 4. Deze toetsen tellen meer mee voor onze rapport dan normaal. Wij hebben ook de begrijpend lezen cito's, deze doen wij na de rekencito.

