

Lijster kids...

obs

de Lijster



leer wie jij kunt zijn

Paarse Vrijdag door Anil

Vrijdag 9 december was het Paarse Vrijdag. We praten over dat iedereen zichzelf kan zijn. We moeten mensen die Paarse Vrijdag vieren respecteren. We krijgen ook een Quiz over Paarse Vrijdag. Het Jeugdjournaal zei dat vrijdag dat we een filmpje kregen over Paarse Vrijdag. Er waren juffen en meesters van die kinderen die Paarse spel show speelden.



Sinterklaas door Anwar en Kayden

Op 2 december hadden groep 1 t/m 8 Sinterklaas op school. Iedereen moest verzamelen op het schoolplein. De Sint was zijn pieten kwijt en wij moesten liedjes zingen om ze terug te halen. Daarna ging elke klas naar binnen, groep 6 t/m 8 pakte hun surprises uit. We kregen ook nog speculaas met ranja of chocomelk. In de middag hadden 5 t/m 8 een tip-middag over geloof. Er waren véél knutselopdrachten.



Kerst door Ahmad en Mustafa

Op 21-12 is het kerstmis bij ons op school.

Dus natuurlijk ook weer het kerstdiner.

Er is ook decoratie. We gaan ook weer de kerstboom versieren. We maken ook placemats. En om kwart voor 5 (16:45) mogen we op school arriveren. We eten dan om 17:00. Na het diner gaan we naar buiten en zingen we liedjes. We krijgen ook nog een proost glas. Ook juffen en meesters (stage juffen/meesters) eten mee. Je moeder of vader moet iets maken voor het kerstdiner. Dus neem wat lekkers mee. Na afloop mogen de ouders nog wat eten en drinken op het plein.

16:30 eten naar de klassen brengen

16:45 start op plein

17:00 naar de klas (eten)

18:00 liedjes rond de zandbak

En dan wordt je lekker opgehaald door een familielid.

18:15 tot 19:00 gezellig samen zijn met ouders en kinderen en zo eindigt het kerstfeest. En heb je alles gedaan. Fijn kerstfeest.

