

Lijster kids...

obs

de Lijster



leer wie jij kunt zijn

Dansdag door Nisrine

Op 28 juni gingen alle groepen een dans doen uit een land. Groep 3 Brazilië, Groep 4/5 had Afrika super leuk, Groep 5/6 had Amerika en groep 7/8 had Azië.

We gingen even oefenen en toen gingen we naar buiten, omdat de ouders daar waren en iedereen had zijn eigen dans. Na wat lachen en dansen waren we helemaal klaar en applaudisseerden. Daarna ging iedereen terug naar z'n klas en toen was het al 14:15 en gingen we allemaal naar huis.



Crea Natura door Eline

In begin juni kwam er een meneer 3 lessen geven. Hij heet Rogier, we maakten avonturen stokken. In de 1e les gingen we het hout bewerken. In de 2e les gingen we met een brandpen in het hout iets tekenen. Ook deden we touw en tape erom. In de 3e en de laatste les deden we er kralen en veren omheen en een touw erdoor.



Schoolreis door Abby en Eline, want Rahaf was ziek

Op 2 Juli was er een schoolreisje. We gingen met groep 1t/m6 naar de Spelerij en Uitvinderij. We gingen erheen met de bus. We mochten er zelf rondlopen. Om 12:00 gingen we brood bakken. Rond 13:00 ging groep 5/6 naar de Uitvinderij. Groep 1t/m4 ging naar een voorstelling. Er waren hijskranen, die je zelf kon besturen. Ook was er een hele grote speeltuin. Op de Uitvinderij kon je allerlei dingen maken zoals: figuurzagen, verven en iets met metaal maken.



Lijster kids...

Afscheid groep 8 door Mert-Kadir

Op 5 juli was er een Afscheidsavond voor de kinderen van groep 8, want de kinderen gaan volgend jaar naar de middelbare school. Op die dag gingen ze naar het Schaffelaartheater in Barneveld en ze moesten daar om 18:45 daar zijn en de eindfilm die ze hadden gedaan, gingen ze kijken om 19:00. Na de eindfilm gingen de juffen en de meesters een verhaaltje voorlezen over de kinderen. Alle kinderen kregen een paar cadeautjes (goodiebag). Daarna gingen de kinderen van groep 8 een dansje laten zien voor de zaal. Toen ze daarna klaar waren met het dansje gingen ze naar de school om wat hapjes te eten en na de hapjes konden de kinderen naar huis.

Het was een hele leuke avond.



Bedankt kinderredactie

Het afgelopen jaar heb ik mogen genieten van deze enthousiaste kinderredactie. Wat hebben ze veel verhalen geschreven. Ontzettend leuk en enthousiast. De redactievergaderingen verliepen altijd prima, ondanks dat het soms best lastig was om een keuze te maken en wie over welk onderwerp mocht schrijven. Toch kwamen we er elke keer weer goed uit. De kinderen hebben veel geleerd over spelling, zinsopbouw, voegwoorden, punten, komma's, vraagtekens etc. Samen keken we de verhaaltjes na en gaven we elkaar feedback hoe een zin of woord beter kon. Hartelijk dank kinderredactie.....ik heb van jullie genoten.

